

Ο «ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΔΟΥΛΟΣ»

Ένα από τα βασικά και σημαντικά ψευδή «δόγματα» της Έταιρίας «Σκοπία» των μαρτύρων του Ίεχωβά είναι ο «πιστός και φρόνιμος δούλος».

Τόν «δοῦλο» ἀπαρτίζουν τό ὑπόλοιπο τῶν 144.000 «χρισμένων» κατά τήν «Σκοπία», μετά τήν δῆθεν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς δῆθεν Βασιλείας Του ἀοράτως τό 1918.

Καθάρισε δῆθεν τόν «ναό» δηλαδή τήν ἑταιρία, ἀνέστησε δῆθεν τούς κοιμηθέντες ἐν Κυρίῳ καί ἔχρισε τό «ὑπόλοιπο» τῶν 144.000 ὡς τόν «πιστό δούλο» γιά νά διαχειρίζεται τά ὑλικά ἀγαθά καί νά παρέχει στους ὀπαδούς τῆς «Σκοπιᾶς» τήν κατάλληλη τροφή στόν κατάλληλο καιρό.



Ὁ «πιστός δούλος» εἶναι ὁ «ἀγωγός τοῦ Θεοῦ», ὁ μόνος δῆθεν ἐκπρόσωπος ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό, μέσω τοῦ ὁποῦ ρέουν οἱ βιβλικές ἀλήθειες ἀπό τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ στήν γῆ. Αὐτοί οἱ «χρισμένοι» ἔχουν «οὐράνια ἐλπίδα» καί

θά συγκυβερνήσουν μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀπό τόν οὐρανό στήν χιλιετή βασιλεία του. Εἶναι «τέκνα Θεοῦ» καί «ἀδελφοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ἡ «Σκοπία» ἔλεγε περί «πιστοῦ δούλου» ὅτι ἦταν ὄλοι οἱ χρισμένοι. Ὅμως ὁ ἰδρυτής τῆς ἑταιρίας «Σκοπία» Κάρ. Ρώσσελ δῆλωνε ὅτι αὐτός ὁ ἴδιος εἶναι «ὁ πιστός δούλος».



Διαβάζουμε στό «Τετελεσμένο Μυστήριο» (1917-1923) σελ. 7: «καί ἀπεδείχθη ὅτι οὗτος ἐξαπεστάλην παρά Θεοῦ εἰς τήν γενεάν ταύτην». Ἐπίσης στό βιβλίο «Ἡ κιθάρα τοῦ Θεοῦ» (1921) σελ. 272 γράφει: «Ἄνευ ἀμφιβολίας ὁ ποιμήν Ρώσσελ ἐξέπληρωσε τό ἀξίωμα διά τό ὅποιον ὁ Κύριος πρόνόησε καί περί τοῦ ὁποῦ ἐλάλησε καί συνεπῶς ἦτο ὁ «πιστός καί φρόνιμος δούλος»».

Στή συνέχεια ὁμως ἔρχεται ἡ ἀλλοίωσις:

«Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ προμηθευτής τῆς πνευματικῆς τροφῆς... μέσω ἑνός ὀρατοῦ ὄργανου ἢ ἀντιπροσωπείας ἐπάνω στή γῆ (πού) τήν χρησιμοποιεῖ γιά τήν δημοσίευση τῆς ἀλήθειας. Ἡ ἀντιπροσωπεία αὐτή ὀνομάζεται «πιστός καί φρόνιμος δούλος»

καί εἶναι τό πνευματικό ὑπόλοιπο τῶν ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ».

Ἡ δοξασία αὐτή, ὅτι τό πνευματικό ὑπόλοιπο τῶν «χρισμένων» ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ὁ «δοῦλος» διατηρήθηκε ἀρκετά χρόνια, μέχρι τό ἔτος 2013 πού ἀλλοιάζει καί πάλι μέ τό «νέο φῶς».

Ἔτσι ἡ «Σκοπία» (15/7/13 σελ. 7) γράφει: «Ἦρθε ἡ νέα κατανόηση κατόπιν προσεκτικῆς μελέτης στοχασμοῦ καί προσευχῆς ἐγένε ἀντιληπτό ὅτι ἡ «κατανόησή μας» γύρω ἀπό τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ γιά τόν «πιστό καί φρόνιμο δούλο» πρέπει νά διασαφηνιστεῖ». Καί στήν σελ. 21 συνεχίζει: «ὁ πιστός δούλος πρέπει νά ἀπαρτίζεται ἀπό χρισμένους Χριστιανούς στή γῆ πού ἀποκαλοῦνται «Βασίλειο Ἰεράτευμα» καί ἔχουν διοριστεῖ νά διακηρύξουν ἐκτεταμένα τίς ἀρετές ἐκείνου πού τοῦς κάλεσε ἀπό τό σκοτάδι στό θαυμαστό τοῦ φῶς».

Καί συμπληρώνει ἐρωτώντας: «Μήπως ἀπαρτίζουν τόν «πιστό καί φρόνιμο δούλο» ὄλοι οἱ χρισμένοι στήν γῆ;

Ὁχι ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι δέν ἔχουν ὄλοι οἱ χρισμένοι κάποιο λόγο στήν διανομή τῆς πνευματικῆς τροφῆς στους ὁμοπίστους παγκόσμια, θέτοντας τό ἐρώτημα ποῖος εἶναι ὁ «πιστός δούλος» ἀπαντᾷ: Μόνο τά μέλη τοῦ «κυ-



βερῶντος σώματος» εἶναι ὁ «πιστός καί φρόνιμος δούλος». Τό ὑπόλοιπο τῶν χρισμένων ἀπαρτίζουν τόν «σύνθετο δούλο».

Εἶναι γνωστό ὅτι μετά τό θάνατο τοῦ τελευταίου προέδρου τῆς «Σκοπιᾶς» Μίλτον Χένσελ ὅλη τήν ἐξουσία ἀνέλαβε τό «κυβερνῶν σῶμα» τῆς «Σκοπιᾶς», τό ὁποῖο παρέχει τήν πνευματική τροφή στόν «σύνθετο δούλο» καί στόν «πολύ ὄχλο» τῶν ὀπαδῶν της.

Ἐν συνέχεια καί στήν σελ. 22 τοῦ ἴδιου τεύχους συμπληρώνει πότε ὁ «σύνθετος δούλος» θά ἀναλάβει διορισμό καί ποιᾷ θά εἶναι ἡ ἀνταμοιβή του: «Ὅσοι ἀπαρτίζουν τόν «σύνθετο δούλο» θά ἀναλάβουν τόν διορισμό δηλαδή νά εἶναι ὑπεύθυνοι σέ ὅλα τά ὑπάρχοντα τοῦ Ἰησοῦ ὅταν λάβουν τήν οὐράνια ἀνταμοιβή τους. Αὐτή ἡ ἀνταμοιβή θά γίνει ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔρθει κατά τήν



διάρκεια τῆς μεγάλης θλίψης, θά βρεῖ ὅτι ὁ «πιστός δούλος» ὑπῆρξε ὅσιος ὅσον ἀφορᾷ τήν διανομή τῆς πνευματικῆς τροφῆς, θά τόν κάνει ὑπεύθυνο σέ ὅλα τά ὑπάρχοντά του.

Μαζί μέ τοῦς ὑπολοίπους ἀπό τοῦς 144.000 θά συμμετάσχουν στήν τεράστια ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ».

Καί πάλη ή «Σκοπιά» αντιφάσκει γιατί γράφει ότι μόνο τό «κυβερνῶν Σῶμα» εἶναι ό «πιστός δοῦλος». Πῶς λοιπόν ό «σύνθετος δοῦλος» ποῦ δέν εἶναι «ἀγωγός τοῦ Θεοῦ» θά παρέχει



πνευματική τροφή στοῦς ὀπαδοῦς;

Οἱ νεώτεροι ὀπαδοί τῆς «Σκοπιᾶς» ποῦ δέν γνωρίζουν ότι ή εταιρία τοῦς βομβαρδίζει συνεχῶς μέ νέες κατανοήσεις, ἄς γνωρίζουν ότι ή εταιρία πρὶν ἀπό ἀρκετά χρόνια ἔγραφε: (Σκοπιά 15/2/68, σελ. 25): «Ἄλλα πρόβata διορίστηκαν βοηθοί προκειμένου νά βοηθοῦν τήν τάξη τοῦ «πιστοῦ δούλου» γιά τά ἐπίγεια συμφέροντα. Καί αὐτό γιατί οἱ τελευταῖοι ἡλικιωμένοι χρισμένοι μάρτυες ὀλοκληρώνουν τήν ἐπίγεια πορεία τους».

Ἐπίσης στήν Σκοπιά 1/2/99 σελ. 19 διαβάζουμε: «Καθώς ό ἀριθμός τοῦ χρισμένου ὑπολοίπου στή γῆ ἔχει μειωθεῖ, ή πνευματική ἐπιβλεψη ὀλων τῶν ἐκκλησιῶν ἔχει ἀνατεθεῖ σέ ὠριμους ἀδελφούς ἀπό τό μεγάλο πλήθος». Αὐτοί θά εἶναι ή τάξη τοῦ Ἀρχηγοῦ: «Ἡ τάξις τοῦ Ἀρχηγοῦ δέν συμβολίζει τοῦς χρισμένους. Οἱ πρεσβύτεροι μέ ἐπίγεια ἐλπίδα, οἱ ὀποῖοι ἔχουν διοριστεῖ ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα προετοιμάζουν τήν τάξη τοῦ ἀρχηγοῦ μέ τήν προοπτική νά ὑπηρετήσῃ ἀργότερα σέ θέση διαχείρισης στόν νέο κόσμο» (Σκοπιά 1999 1/3, σελ. 16).

Εἶναι φανερό ότι ή προετοιμασία τῆς διαδοχῆς τῶν «χρισμένων» ἔγινε ἀπό τό 1968 μέ τήν «τάξη τοῦ Ἀρχηγοῦ» καί τῶν ἄλλων προβάτων καί τώρα ἀπό τόν «σύνθετο δοῦλο». Ὅμως, ὅπως γράφει, τά ἄτομα αὐτά ἔχουν ἐπίγεια ἐλπίδα πῶς τώρα βρέθηκαν νά εἶναι «χρισμένα»; Αὐτό τό παραδέχεται καί ή εταιρία, λέγοντας ότι οἱ χρισμένοι τοῦ 1918 εἶναι ὑπερήλικες ἢ ἀκόμη ότι δέν ζοῦν καί ἔτσι ἔγινε ή ἀντικατάστασή τους ἀπό «ἄλλα πρόβata» ὀπαδοῦς.

Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι πότε χρίστηκαν καί ἀπό ποιόν. Οἱ πρῶτοι «χρισμένοι» χρίστηκαν, κατά τήν εταιρία, τό 1918 ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Φρέντερικ Φράνς, ἀντιπρόεδρος τῆς εταιρίας ὅταν ρωτήθηκε τό 1970 γιά μέλη τοῦ ὑπολοίπου ἀπάντησε: «Ὁχι, ὀχι ἄλλες προσθῆκες.

Αὐτό τό κάλεσμα τερματίστηκε πρὶν ἀπό καιρό μεταξύ τῶν ἐτῶν 1931-1935». «Βαπτισμένα ἄτομα ποῦ ἀνήκουν στό χρισμένο ὑπόλοιπο δέν εἶναι δυνατόν νά συμβεῖ» (Σκόπ. 1/2/99, σελ. 19).

Παρατηροῦμε λοιπόν ότι τό «κυβερνῶν σῶμα» τῆς «Σκοπιᾶς» βρέθηκε σέ ἀδιέξοδο μέ τά μέλη τοῦ «ὑπολοίπου τῶν χρισμένων» γι' αὐτό εἰσάγει τόν «σύνθετο δοῦλο» γιά νά ὑπάρχουν μερικοί «χρισμένοι» μέχρι τό τέλος. Ἔτσι ό «σύνθετος δοῦλος» ἀναλαμβάνει τή θέση τοῦ «πιστοῦ δούλου» καί προφανῶς ἀποτελεῖται ἀπό ὀπαδοῦς τῆς «Σκοπιᾶς» δηλαδή τόν «πολύ ὀχλο».

Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τόν ἀριθμό ὀσων παίρνουν τά «ἐμβλήματα» κατά τήν «Ἀνάμνηση». Ἄντί ό ἀριθμός τους νά ἐλαττώνεται αὐξάνει συνεχῶς. Ὅμως οἱ ὀπαδοί, ἐγκλιωβισμένοι στήν «Σκοπιά», χωρίς θέληση καί σκέψη, ὑπακούουν τυφλά στόν «πιστό δοῦλο» τῆς εταιρίας χωρίς καμιά ἀντίρρηση μέ τό φόβο τῆς «ἀποκοπῆς» ἄν διαφοροποιηθοῦν.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, «ό στύλος καί ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας», καθοδηγούμενη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα διδάσκει καί ἐρμηνεύει τό *Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ* ὅπως ό ἴδιος ό Ἰησοῦς Χριστός τό ἐδίδαξε καί ὅπως οἱ Ἀπόστολοι τό ἐκήρυξαν. Δέν χωρίζει τοῦς ἀνθρώπους σέ δύο τάξεις.

Ὅλοι οἱ Χριστιανοί οἱ βαπτισμένοι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχουμε μία πίστη καί μία ἐλπίδα ἐπουράνια, ὅπως καί οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἐπιζητοῦμε μία ἐπουράνια πατρίδα καί ὀχι γήινη, ἐπιζητοῦμε καί ἀγωνιζόμεθα γιά τήν *Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν* (Εφεσ. δ', 4, Ἐβρ. ιγ', 14).

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ



Ο «ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΔΟΥΛΟΣ»

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΚΟΠΙΑ»

ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

