

*Αγαπητέ αναγνώστα,*

*Οι κίνδυνοι που μας απειλούν καθημερινά είναι πολλοί και ποικίλοι. Κίνδυνοι από τους ληστές, τους τρομοκράτες, τους απαγωγείς. Φθάσαμε στο σημείο να μη νοιώθουμε καμιά ασφάλεια όχι μόνο στο δρόμο αλλά και μέσα στο σπίτι μας. Εκτός όμως από τους κινδύνους αυτούς, που απειλούν την ζωή μας, υπάρχουν και άλλοι, φοβερότεροι κίνδυνοι, που απειλούν την ψυχή μας. Και αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από τους αιρετικούς και τους οπαδούς ποικιλωνύμων παραθρησκευτικών ομάδων. Για τον κίνδυνο που προέρχεται από όλους αυτούς μας μίλησε ο ίδιος ο Χριστός:*

*«Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες» (Ματθ. 7, 15).*

*Δεν είπαμε όμως τι σημαίνει αίρεση. Με απλά λόγια αίρεση είναι κάθε διδασκαλία που είναι αντίθετη ή ξένη με όσα μας edίδαξε ο Χριστός. Η αίρεση χωρίζει τον άνθρωπο από τον Χριστό και την Εκκλησία και τον οδηγεί στην απώλεια, εφ' όσον παραμένει πεισματικά σ' αυτήν. Το μικρό αυτό τετράπτυχο που κρατάς στα χέρια σου, σκοπό έχει να σε πληροφορήσει υπεύθυνα σχετικά με τις κυριότερες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες, που δρουν στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή, όπως:*

#### Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Είναι μιά από τις πιο επικίνδυνες σύγχρονες αιρέσεις, που εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας μας, ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, χαρακτήρισε την αίρεση αυτή ως Παναίρεση, ενώ ο αείμνηστος π. Αθανάσιος Μυτιληναίος ως τον τελευταίο πρόδρομο του Αντιχρίστου. Ο Οικουμενισμός υιοθετεί και νομιμοποιεί όλες τις αιρέσεις (Παπισμό, Προτεσταντισμό, Μονοφυσιτισμό κ.λπ.) ως «Εκκλησίες». Διδάσκει καί επιβάλλει νέο δόγμα περί Εκκλησίας και νέα Εκκλησιολογία, σύμφωνα με την οποία καμμία Εκκλησία δεν δικαιούται να διεκδικήσει αποκλειστικά για τον εαυτό της τον χαρακτήρα της Καθολικής και

αληθινής Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνει την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας ως της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της μόνης αληθινής Εκκλησίας που ίδρυσε ο Χριστός. Για τον Οικουμενισμό κάθε αιρετική «εκκλησία» είναι ένα κομμάτι, ένα μέρος, όχι ολόκληρη η Εκκλησία. Όλες μαζί αποτελούν την Εκκλησία. Επιπλέον εξισώνει όλες τις θρησκείες με την μοναδική, θεόθεν αποκαλυφθείσα από τον Αναστάνα Χριστό αλήθεια και διδάσκει ότι ο Θεός όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών είναι ο ίδιος, ο ένας και αληθινός Θεός και επομένως σε όλες τις θρησκείες είναι δυνατή η σωτηρία. Προσπαθεί με συμπροσευχές, με κοινές διακηρύξεις και με ατέρμονες, ακάρπους και μεθοδευμένους θεολογικούς διαλόγους με τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους, στους οποίους επικρατεί έλλειψη Ορθοδόξου ομολογίας, να αμβλύνει το Ορθόδοξο αισθητήριο του πιστού λαού του Θεού, να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα και να επιτύχει μία συγκρητιστικού τύπου ένωση με όλες τις αιρέσεις και τις θρησκείες, μέσα από την οποία θα προέλθει το όραμα της Νέας Εποχής, η Πανθρησκεία.

#### Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ

Η αποκοπή της δυτικής Χριστιανοσύνης από τον κορμό της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε το 1054, υπήρξε η τραγική κατάληξη μακραιώνων διεργασιών στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης, που οδήγησαν στην γένεση του Παπισμού, μιας φοβερής αιρέσεως με μεγάλη κοσμική δύναμη, που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να απειλεί την Ορθοδοξία και να ασκεί δόλιο προσηλυτισμό εις βάρος της μέσω της Ουνίας. Από την στιγμή που το πρωτόθρονο Πατριαρχείο της Ρώμης αποκόπηκε από το σώμα του Χριστού, στερήθηκε πλέον την Θεία Χάρη με συνέπεια την σταδιακή αποσύνθεσή του, την μετάλλαξή του σε κοσμικό κράτος και την ανάπτυξη εντός αυτού ενός πλήθους αιρετικών διδασκαλιών. Αναφέρουμε μερικές, τις κυριώτερες: 1) Το Φιλιόκβε, δηλαδή η κακοδοξία περί της εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, την οποία κατεδίκασε η Εκκλησία μας στην Η' Οικουμενική Σύνοδο επί Μεγάλου Φωτίου το 879-880 και σε άλλες μεταγενέστερες. 2) Η διδασκαλία περί κτι-

στών ενεργειών στον Θεό. 3) Το παπικό πρωτείο εξουσίας. 4) Το παπικό αλάθητο. 5) Ο παποκαισαρισμός. 6) Η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης. 7) Η διδασκαλία περί καθαρτηρίου πυρός. 8) Η διδασκαλία περί ασπίλου συλλήψεως της Θεοτόκου κ.ά. Η εκκλησιαστική συνείδηση για τις κακοδοξίες του Παπισμού έχει καταγραφεί επανειλημμένα σε μια πληθώρα Συνοδικών αποφάσεων, όλοι δε οι μετά το σχίσμα άγιοι Πατέρες, από τον Μέγα Φώτιο μέχρι τον άγιο Νεκτάριο, ομοφώνως καταδικάζουν τον Παπισμό ως αίρεση.

#### ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Πρόκειται για μια πολυεθνική ανώνυμη μετοχική εταιρία, με τον τίτλο «Βιβλική Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά», που ξεκίνησε το 1884 και εδρεύει στο Μπρούκλιν της Αμερικής. Ιδρυτής της ο Κάρολος Ρώσελ. Μέσω των βιβλίων και των περιοδικών της «Σκοπιά» και «Ξύπνα», τα οποία διοχετεύει σ' ολόκληρο τον κόσμο, κηρύττει και διαδίδει τις πλάνες της, που είναι συνοπτικά οι εξής: 1) Αρνείται την πίστη στον Τριαδικό Θεό. 2) Απορρίπτει την Θεότητα του Χριστού. 3) Δεν αποδέχεται την Θεότητα και την υπόσταση του αγίου Πνεύματος. 4) Δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. 5) Δεν αναγνωρίζει την Παναγία ως Θεοτόκο, ούτε ως αειπάρθενο. 6) Αρνείται τις μεσετείες των αγίων και την τιμητική προσκύνησή τους εκ μέρους των πιστών, καθώς και την τιμή προς τον τίμιο Σταυρό, τα άγια λείψανα και τις ιερές εικόνες. 7) Διαστρεβλώνει και παραχαράσσει το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής. 8) Διδάσκει την χιλιετή εγκόσμια Βασιλεία του Χριστού. 9) Αρνείται την Εκκλησία, τους ναούς μας, τους κληρικούς και τα μοναστήρια μας. 10) Αντιτίθεται στην στράτευση και στην μετάγγιση αίματος, διαστρεβλώνοντας την διδασκαλία της Αγίας Γραφής. 11) Τηρεί απορριπτική στάση απέναντι στην Πολιτεία.

#### ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για μια από τις πολλές παραφυάδες του Προτεσταντισμού, που εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνας. Οι οπαδοί της αυτοαποκαλούνται ως «Εκ-

κλησία της Πεντηκοστής». Έδωσαν την ονομασία αυτή από το γεγονός της Πεντηκοστής, κατά το οποίο ως γνωστόν το άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους αποστόλους με την μορφή πυρίνων γλωσσών. Πιστεύουν ότι αποτελούν την γνήσια Εκκλησία, ενώ όλες οι άλλες έχουν διαφθαρεί και ότι το γεγονός της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται σε κάθε πιστό μέλος της «εκκλησίας» αυτής, που αναγνωρίζει τον Χριστό και τον δέχεται σαν σωτήρα του. Δέχονται μόνο την αγία Γραφή, την οποία ερμηνεύουν κατά το δοκούν και απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση, από τη οποία δέχονται μόνο ορισμένα σημεία της. Απορρίπτουν τα μυστήρια. Αποδέχονται τον Σταυρό μόνον ως σχήμα και ως σύμβολο της θυσίας του Χριστού και τίποτε περισσότερο. Δέχονται ψυχή αθάνατη, η οποία μετά την έξοδό της από το σώμα τίθεται σε κατάσταση αδρανείας. Δεν δέχονται την Θεοτόκο ως αειπάρθενο. Απορρίπτουν τους αγίους, τις πρεσβείες τους και τα θαύματά τους, τα μνημόσυνα, το λιβάνι, το κανδήλι, το κερι κ.λπ. Δέχονται χιλιετή βασιλεία του Χριστού στη γη, όπως και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος και ιδιαιτέρως το χάρισμα της γλωσσολαλίας και μπορούν να μιλούν ξένες γλώσσες. Στην πραγματικότητα όμως, μιλούν ακαταλαβίστικα και εκστασιάζονται με επικίνδυνες, τρομώδεις, υστερικές και κραυγαλέες εκδηλώσεις, που φθάνουν μέχρι πλήρους απωλείας του ελέγχου των λεγομένων και πραττομένων. Η πλέον γνωστή από αυτούς κίνηση «Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής», που εκδίδει την εφημερίδα «Χριστιανισμός», διαψεύσθηκε τραγικά, διότι το 1990 ισχυριζέτο ότι θα γινόταν η αρπαγή της Εκκλησίας.

#### ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΣΕΚΤΕΣ

Μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου θρησκευτικού συγκρητισμού της εποχής μας θα πρέπει να εντάξουμε ένα μεγάλο πλήθος παραθρησκευτικών ομάδων ολοκληρωτικού χαρακτήρος, που εμφανίζονται με θρησκευτικό μανδύα και οι οποίες κινούνται διαβρωτικά, ιδίως μεταξύ των νέων μέσα στην πατρίδα μας. Πολλές από τις ομάδες αυτές προέρχονται από τον αποκρυφισμό, τον γκουρουϊσμό, την θεοσοφία, την ασιατική πνευματικό-



τητα και γενικότερα αυτό που ονομάζομε «Νέα Εποχή». Άλλες έχουν παγανιστικές ρίζες και ισχυρίζονται ότι πρόκειται περί νέων αναγεννητικών κινήσεων, άλλες πάλι έχουν τη βάση τους στη δήθεν ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων και άλλες ακολουθούν το σύστημα των εμπορικών εταιρειών. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές: 1. Ενωτική Εκκλησία του Μουν, 2. Σαηεντολογία. 3. Οργανώσεις των «Χάρε Κρίσνα». 4. Νέα Ακρόπολη. 5. Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών. 6. Κέντρα Γιόγκα και Διαλογισμού. 7. Αρμονική ζωή και πολλές άλλες. Χρησιμοποιούν παραπλανητικές μεθόδους προσηλυτισμού για να παγιδεύσουν τα θύματά τους στην οργάνωση. Υπόσχονται: Αυτογνωσία, αυτοολοκλήρωση, υγεία, ευτυχία, ελευθερία, ξεπέραςμα των φόβων και ανάπτυξη της προσωπικότητας, αποδοχή και αγάπη μέσα στην ομάδα και πολλά άλλα. Ο πραγματικός τους όμως στόχος είναι να οδηγήσουν σε πλήρη εξάρτηση και ολοκληρωτική υποδούλωση στην αυθεντία της ομάδος. Με τις εναλλακτικές-αποκρυφιστικές «θεραπευτικές» μεθόδους και τις διάφορες ψυχοτεχνικές που χρησιμοποιούν, διαστρέφουν την προσωπικότητα των οπαδών τους, προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους, τους τρομοκρατούν εάν εκδηλώσουν την επιθυμία να φύγουν από την ομάδα, και εν τέλει τους μετατρέπουν σε άμισθους σκλάβους, χωρίς δικαιώματα, μέχρις ότου αυτοί καταντήσουν ναυάγια σωματικά και ψυχικά.

#### ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για ένα πολυποίκιλο θρησκευτικό μόρφωμα, το οποίο εντάσσεται μέσα στο αποκρυφιστικό πλέγμα της Νέας Εποχής. Εκδηλώνεται ως προσπάθεια αναβίωσης των ειδωλολατρικών θρησκειών της αρχαίας Ελλάδος. Θεωρεί ότι ο Χριστιανισμός ευθύνεται για τον πνευματικό μεσαίωνα, στον οποίο δήθεν οδήγησε την ανθρωπότητα, αφ' ότου επικράτησε και της στέρησης την «λαμπρή πολιτισμική πορεία» των εθνικών ειδωλολατρικών θρησκειών. Ισχυρίζονται ότι δήθεν η Ελλάδα είναι υπόδουλη εδώ και 16 αιώνες στον Χριστιανισμό, ο οποίος γι' αυτούς είναι «εβραϊκή αίρεση, απόλυτα ξένη προς την ελληνική κοσμοθέαση». Επιτίθενται με

πρωτοφανή φανατισμό και πνεύμα μισαλλοδοξίας κατά της Εκκλησίας, την οποία χαρακτηρίζουν ως «αδίστακτη πολιτική και οικονομική συντεχνία» και ότι «βαρύνεται με την κατηγορία της σκόπιμης δολοφονίας του αρχαίου Ελληνισμού». Υβρίζουν τους χριστιανούς, τους οποίους χαρακτηρίζουν ως «δολοφόνους κατακτητές», τους αγίους Πατέρες, τους οποίους χαρακτηρίζουν ως «εξ ανατολών ύαινες», «άγρια ρεμάλια», «κοπρόψυχους» κ.λπ. Άμεσος στόχος τους είναι να «αποτινάξουν τον μονοθεϊστικό ζυγό», να αναβιώσουν τις «πατρικές εθνικές θρησκείες» και να επαναφέρουν τον κόσμο σε τροχιά προόδου! Με πληθώρα περιοδικών, βιβλίων, ραδιοφωνικών εκπομπών και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο προσπαθούν να διαδώσουν τις θρησκευτικές τους θέσεις. Ωστόσο την πατρίδα μας δεν πρόκειται να σώσουν οι νεκροί και ανύπαρκτοι θεοί του ειδωλολατρικού παρελθόντος, οι οποίοι σύμφωνα με τις μυθολογικές διηγήσεις, φέρονται να διαπράττουν ανείπωτες πράξεις βίας, μοιχείες, πορνείες, βιασμούς, παιδεραστίες, αιμομιξίες, ομοφυλοφιλίες, απάτες, κλοπές κ.λπ., τις οποίες διαπράττουν μόνο οι χειρότεροι των ανθρώπων και τις οποίες καταδίκασαν και αυτοί ακόμη οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Θα την σώσει μόνον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο μόνος λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου, η «προσδοκία των εθνών».



Αγαπητέ αναγνώστα,

**Η Αγία μας Εκκλησία απευθύνεται σε σένα με την γλώσσα της αγάπης και της αληθείας και με γνώμονα το αιώνιο συμφέρον της ψυχής σου σε συμβουλεύει:**

**Ζήσε μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξου Εκκλησίας μας, μετέχοντας ενεργώς στην μυστηριακή της ζωή.**

**Μελέτησε το αιώνιο λόγο του Θεού, όπως ερμηνεύτηκε από τους θεοφόρους Πατέρες και διάδωσέ τον, όσο μπορείς, και στους άλλους.**

**Αγωνίσου να γνωρίσεις με την δύναμη της Χάριτος του Θεού τον εαυτό σου, να καθάρσεις την ψυχή σου από τα πάθη και να κάνεις κτήμα σου τις αρετές, ακολουθώντας την Ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας.**

**Φυλάξου από τους ποικιλώνυμους αιρετικούς και οπαδούς διάφορων παραθρησκευτικών και αποκρυφιστικών οργανώσεων. Το φυλλάδιο αυτό που κρατάς στα χέρια σου διάδωσέ το και σε άλλους και ενημέρωσέ τους σχετικά.**

**Για όποιο πρόβλημα ή απορία σου πάνω σε θέματα πίστεως επικοινωνήσε με τον ιερέα της Ενορίας σου ή με το αντιαιρετικό Γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στο τηλ. 210 4514833 (εσωτ. 233).**

## Αιρέσεις και παραθρησκείες



### «Λύκοι άρπαγες»

«Γνώσασθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. 8, 32).

«Οι προφήται ως είδον, οι απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως εδογματίσαν, η Οικουμένη ως συμπεφρόνηκεν, η Χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικται, το ψεύδος ως απελήλαται, η σοφία ως επαρρησιάσατο, ο Χριστός ως εβράβευσεν. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν τον αληθινόν Θεόν ημών» (Συνοδικό της Ορθοδοξίας)

**Υπεύθυνη και συνοπτική ενημέρωση για θέματα Ορθόδοξου μαρτυρίας, αιρέσεων και παραθρησκείας.**